

# LASSE BOESEN

**BOLDKUNSTNER:** Den 33-årige håndboldspiller om jagtdrømme, næseoperationer og om at skyde en modspiller i hovedet med vilje.

## MANDEPORTRÆT



Af Anders Hjelmer Paulsen  
Tlf. 7211 4006,  
ahp@jv.dk



Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Jeg »hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg bliver set fuld i byen?« Og så kommer jeg frem til, at det er, hvis nogle skulle tage et billede af mig – men det er i virkeligheden ikke så slemt.

**Jeg har lært at være ligeglad med,** hvad medierne skriver om mine håndboldkampe. Der kommer heldigvis en ny kamp fire dage senere, og så er der igen en ny artikel i avisen.

**Alle burde få børn.** Jeg var så knaldheldig at blive far som 25-årig. Det er noget af det største, man som mand kan præstere. Jeg har altid haft en ambition om, at jeg ville være ung far, og min kone er også lidt ældre end mig. Man må bare tage det, som det kommer. Dem der går og siger, »vi er ikke klar endnu«, de bliver sikkert aldrig klar.

**Det er vigtigt at lære sine børn,** at hvis man involverer sig i noget, så gør man det færdig. Begynder man for eksempel til foldbold, så kører man sæsonen igen. Man skal ikke bare springe fra. Det samme gælder for skolen. Der er så mange, der flygter fra ting, fordi de tror, at græsset er lidt grønnere et andet sted.

**Jeg har taget nogle beslutninger i mit liv,** hvor folk har tænkt, »du er ikke rigtig klog!« Jeg meddelte for eksempel min kone, at jeg var nødt til at tage til Tyskland for at spille håndbold. På det tidspunkt havde vi en lille nyfødt pige og en dreng på 3 år. Men jeg var ikke tilfreds med min karriere.

Jeg var bange for at blive låst fast i de omgivelser, jeg var i. Jeg flyttede derfor 500 kilometer væk fra Kolding for at udleve min drøm på TBV Lemgo i ti måneder. Det var en egotting fra min side, men hun viste mig en enorm stor respekt. Hvis vores forhold skulle fungere, var hun nødt til at lade mig tage af sted. Det var hårdt for hende, men jeg er ufatteligt glad for, at jeg gjorde det, og taknemmelig for den opbakning jeg fik.

**Jeg har aldrig været i en slårkamp.** Kun inde på banen. Jeg har fået tre næseoperationer og har brækket både arme og hænder. Jeg har nogle venner, som plejer at sige, »at hvis jeg havde fået de slag i hovedet på åben gade, så var modstanderen roget i spjældet!« Men jeg tænker ikke så meget over det – det er jo bare sport.

Rent fysiologisk gør det hele sammen efter seks uger. Det er noget andet, hvis man skader sine led, for det kan fuldstændig ødelægge ens karriere. Det har



»Når jeg lægger håndboldkarrieren på hylden, vil jeg helt sikkert tage jagttegn. Det må være en luksus at kunne sidde ude i skoven i flere timer helt uden larm.«

Jeg holdigvis ikke oplevet. **Der kører en magtkamp på banen,** som folk ikke lægger mærke til i fjernsynet. Det hænder, at modstanderholdet forsøger at skade én med vilje. Nogle spillere er for eksempel exceptionelt gode til at give trælar. De stikker lige knæet frem, i det øjeblik man løber forbi dem. Det kan gøre frygtelig ondt. Når du først har fået to af dem, så lærer du at løbe et skridt udenom næste gang.

**En gang imellem er man nødt**

til at sætte sig i respekt – ellers overlever man ikke i håndbold. Indimellem er man nødt til at være et svin. **En rigtig mand skal turde gå efter sine drømme.** Det er også vigtigt for at motivere og holde styr på sin kvinde. Jeg tror ikke et forhold holder på den lange bane, hvis en kvinde altid ved, hvad hun står op til den næste dag. Der må godt være nogle uforudsigeligheder en gang imellem, for ellers kan kvinder køre trætte i for meget tryk. Man skal al-

men sådan er det bare i håndbold. Indimellem er man nødt til at være et svin.

**Et traditionelt »otte til fire-job«,** og det kommer jeg nok aldrig til. Jeg er nødt til at finde noget andet, som jeg brænder for. For eksempel er jeg med i en forretning på internettet, hvor vi sælger sportsartikler. Der er noget interessant over at sælge ting online – at man kan få folk til at købe produkter, mens man ligger og sover.

Jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal give mig i kast med bagefter. Jeg har jo aldrig arbejdet i

et traditionelt »otte til fire-job«, og det kommer jeg nok aldrig til. Jeg er nødt til at finde noget andet, som jeg brænder for. For eksempel er jeg med i en forretning på internettet, hvor vi sælger sportsartikler. Der er noget interessant over at sælge ting online – at man kan få folk til at købe produkter, mens man ligger og sover.

**Jeg har aldrig tjent så meget,** at jeg ikke behøver at arbejde bagefter. Når man tjener mange

penge, får man også hurtigt et stort forbrug. Det er en kunst at finde balancen, for penge giver en dejlig frihed. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg blev tvunget til at kigge tilbudsaviser. Det er slet ikke mig.

**Min kone siger, jeg er meget påståelig.** Hun fanger mig nogle gange i at mene noget, selvom det ikke er rigtigt – men jeg vil bare ikke give mig. Bagefter kan jeg godt se, at det er forkert. Det er en ting, jeg gerne vil ændre ved mig selv.

**En kvinde gør indtryk på mig,** når jeg kan se, hun har ben i næsen. Jeg sætter for eksempel stor pris på min kones selvstændighed. Hun har altid haft sin egen karriere ved siden af min håndbold. Jeg har ikke bare haft en »hausfrau«, og det respekterer jeg dybt. Hun vil frem i verden, og nogle gange siger hun også stop til mig, hvis jeg går for langt. Omvendt lytter hun også, hvis jeg siger, »nu stopper festen – nu vil jeg ikke høre mere på den kattejammer!« Det er vigtigt, at kunne sige det som mand. Min

**Enhver mand skal kunne** servere et lækkert måltid mad for sin kvinde. Det er virkelig et must! Jeg elsker at lave mad og bruger også tid på at eksperimentere. Jeg gider ikke lave den hurtige hverdagsmad, men det er fedt at stå i køkkenet, når man gør sig umage og laver gourmet. Så går jeg ned til slagteren eller fiskemanden for at købe de ting, jeg skal bruge uden at gå på kompromis. Jeg har for eksempel en paella-pande til 28 mand, som jeg købte i Spanien. Det er en ret, jeg kan lave helt fra bunden.

**En kvinde gør indtryk på mig,** når jeg kan se, hun har ben i næsen. Jeg sætter for eksempel stor pris på min kones selvstændighed. Hun har altid haft sin egen karriere ved siden af min håndbold. Jeg har ikke bare haft en »hausfrau«, og det respekterer jeg dybt. Hun vil frem i verden, og nogle gange siger hun også stop til mig, hvis jeg går for langt. Omvendt lytter hun også, hvis jeg siger, »nu stopper festen – nu vil jeg ikke høre mere på den kattejammer!« Det er vigtigt, at kunne sige det som mand. Min

**Enhver mand bør eje** sit helt eget jakkesæt. Et man kan hoppe i og føle, at det er lavet præcis til dig. Det samme gælder der en lækker kvalitetsskjorte. Jeg vil altid have muligheden for at kunne klæde mig virkelig flot på.

I påsken går JydskeVestkysten tæt på seks kendte koldingensere og spørger dem, hvilke oplevelser der gav dem »hår på brystet« og gjorde dem til mænd.

Læs i morgen om:  
■ Jørn Pedersen, borgmester

Har været bragt:

- Mogens Leander (skærtorsdag)
- Pierre Legarth, direktør (langfredag)
- Jesper Riefensthal, skuespiller (lørdag)
- Per Bødker Andersen, tidl. borgmester (påskedag)



## BLÅ BOG



- 33 år. Født og opvokset i Hjarup mellem Vamdrup og Kolding.
- Professionel håndboldspiller på KIF Kolding København.
- Højrehåndet og har spillet både venstre back, playmaker, højre back samt venstre fløj.
- Søn af Jens Boesen, der er direktør i KIF Kolding København.
- Uddannet på Kolding Købmandsskoles håndboldlinje som Team Danmark-elev i 2000 og blev derefter elev ved Autocentralen i Kolding i to år.
- Gift med tidligere håndboldspiller Lene Motzkus, som han har børnene Pelle og Tilde med.
- Indledte håndboldkarrieren i Kolding IF og har spillet i både spanske- og tyske storklubber, inden han i 2011 vendte tilbage til barndomsklubben i Kolding.
- Har i næsten ti år spillet på det danske landshold, hvor han opnåede 159 kampe og scorede 406 mål, inden han efter OL i London 2012 valgte at indstille sin landsholdskarriere.

kone siger i alt fald, at hun har godt af at høre det med sjældne mellemrum.

**Jeg drømmer om at komme til at gå på jagt.** Jeg tror, jeg vil elske den stilhed, der er i skoven, hvor du kan koble helt af. Når jeg lægger håndbolden på hylden, vil jeg helt sikkert tage jagttegn. Det må være en luksus at kunne sidde i flere timer helt uden larm.

**Det er min kone, der har præget min tøjsmag.** Da jeg gik på handelsskolen, løb jeg altid rundt i joggingtøj og lignede en sportsdiot. Nu går jeg mere op i det, og føler det behageligt at være godt klædt. Nogle gange kan jeg finde på at tage blazer på til træning. Så siger de, »hvad sker der?« Men hvis ikke jeg føler, jeg får nok opmærksom på banen, så må jeg få det udenfor.

**Enhver mand bør eje** sit helt eget jakkesæt. Et man kan hoppe i og føle, at det er lavet præcis til dig. Det samme gælder der en lækker kvalitetsskjorte. Jeg vil altid have muligheden for at kunne klæde mig virkelig flot på.